



Dankbaar gedenken wij

Frans Puts

echtgenoot van

Anna Mestrom

Hij werd geboren te Maasbracht-Beek op 8 juli 1912 en is plotseling thuis overleden, voorzien van het H. Oliesel, op 7 april 1993.

Na 'n plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Maasbracht-Beek, hebben wij hem begraven op het R.K. Kerkhof aldaar op 10 april 1993.

Met mam heeft pap 45 jaar een fijn huwelijk gehad. Pap was een bescheiden man, die met grenzeloze zorgzaamheid zich geheel inzette voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij hield van het leven, dat ook moeilijke tijden kende.

Vissen en de Fanfare waren zijn lust en zijn leven. De laatste jaren vielen hem zwaar, omdat hij zijn hobby's wegens ziekte niet meer kon beoefenen.

Mam heeft pap de laatste jaren liefdevol verzorgd, tot de laatste dag. Dit waren voor hun zware jaren. Zijn welbesteed leven is nu terug bij zijn Schepper.

Wij danken U allen hartelijk voor Uw medeleven bij het geheel onverwachte overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man, onze pap, schoonvader en opa.

A. Puts - Mestrom,
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 6 juni a.s. om 10.15 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Maasbracht-Beek.