



Ter herinnering aan

**BARBARA MARIA MESTROM**

echtgenote van

**Henricus Jacobus Heerkens**

Zij werd geboren te Maasbracht op 23 oktober 1924 en stierf te Liempde op 22 mei 1990 ten gevolge van een noodlottig ongeval. Na de uitvaartdienst hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof "Munsel".

Geheel onverwacht moeten wij afscheid van Bertha nemen ten gevolge van een noodlottig ongeluk dat haar getroffen heeft.

Zij zal in onze herinnering blijven als een goede en zorgzame vrouw. Ze was altijd bereid mensen te helpen. Niets was haar daarbij teveel. Ook voor haar man en kinderen stond ze altijd klaar. Haar kleinkinderen waren alles voor haar; voor hen was zij een lieve oma. Haar hobby was breien; voor haar kleinkinderen heeft ze heel wat truitjes en vestjes gebreid. Ze hield ervan om dikwijls samen met haar man te gaan fietsen.

Ze was ook erg gelovig; iedere zondag ging ze met haar man trouw naar de mis. Nu Bertha zo plotseling van ons is heengegaan, zullen wij haar heel erg missen. En op een moment als dit ervaren wij heel sterk onze machteloosheid om haar in ons midden te behouden. Wij moeten haar overgeven in de handen van God. Als christenen vertrouwen wij erop dat zij nu bij Hem in goede handen is. Moge zij rusten in vrede en mogen haar man, kinderen en kleinkinderen de kracht vinden om de zware slag van haar plotselinge dood te verwerken.

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden en bij de begrafenis betoond, zeggen wij u onze oprechte dank.

H. Heerkens  
kinderen en  
kleinkinderen