

WIJ
BEWAREN
UW
GOEDHEID
IN ONS
HART.



Lieve (echt)

Met dankbaarheid voor alles wat zij voor ons betekend en gedaan heeft, gedenken wij

MARIA ELISABETH MESTRUM

weduwe van

JAN KUPPERS

Geboren, 20 augustus 1906 te Viersen.
Overleden, 21 november 1989 te Beesel.

Met droefheid in ons hart nemen we afscheid van onze lieve moeder en oma die we na een langdurige maar moedig gedragen ziekte moeten missen.

Te meer nog treft ons dit afscheid, omdat zij een mens was om veel van te houden. Naar buiten was haar leven, dat tot het einde toe gedragen werd door zorg voor haar gezin en bijzonder getekend bleef door een grote eenvoud, verder weinig opvallend.

Zoals zij moeilijk uiting kon geven aan haar gevoelens, zo liep zij ook niet te koop met haar zorgen die zij altijd zelf wist op te lossen. Op eigen wijze, in grote teruggetrokkenheid verwerkte zij alle leed.

Vooraf toen zij de laatste jaren moest aanvaarden, dat werken was uitgesloten, bleek dit voor haar een zware opgave te zijn.

Daarom God, willen wij U ook in onze droefheid danken, dat wij in haar zulk een goede moeder, zulk een lieve oma, zulk een goede vriendin hebben gehad.

En wij vragen U, dat zij die in haar leven zo diep met U verbonden was, ook nu met Uw liefde verbonden mag zijn en bij U de rust mag vinden, de eeuwige rust, die zij voor zichzelf nooit gezocht heeft.



Voor uw hartelijke blijken van deelneming en medeleven, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve moeder en oma, betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

De zeswekendienst wordt gehouden in de Sint Gertrudiskerk te Beesel op zaterdag 6 januari 1990 om 19.00 uur.