

R.

Jesus , Maria , Joseph.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

WILLEM MESTROM,

Oud-Burgemeester der gemeente Montfort,

ECHTGENOOT VAN WILLEN

Maria Odilia Mertens,

geboren te MONTFORT, den 26 Julij 1797 en aldaar, na voorzien met de III. Sacramenten der stervenden, zacht in den Heer ontslapen, den 2 Junij 1873.



Hij was oprecht en nederig van harte, (JOB I) zedig in zijne gelaatstrekken, vol wijsheid in zijne gesprekken en weldadig in zijne handelingen. (MACH. XV.) Voor zijn volk heeft hij zorg gedragen. (ECCL. L. 4.) Daarom zal zijn naam in zegening blijven. (DEUT. XXVII.) Mijne kinderen, bemint elkander met eene broederlijke liefde en voorkomt elkander met eerbied. (ROM. XII.) zoo roept uw Vader u toe van uit zijn stille graf. Gedenk wat ik voor u gedaan en hoe ik voor u gewandeld heb; daarom smee ik u mij door uwe gebeden te helpen (ROM. XV.) opdat ik zoo veel te spoediger ruste in vrede.

Zoete harten van Jesus en Maria weest mijne toevlugt.

(300 dagen aflaat.)

Mijn Jesus, barmhartigheid.

(100 dagen aflaat.)

Onze Vader. — Wees gegroet.

Snelpersdruk van J. J. Romen te Roermond.